

Kleur bekennen

De voorbereidingen op het gouden jubileumfeest van het bisdom in 2027 zijn in volle gang. Drie jaar is er voor uitgetrokken om er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken, om gedenk kapellen te bouwen (Maria grot, gedachteniskapel) en kerken te renoveren (vijf kerken in buitenstaties worden dit jaar ingewijd). Investeren in mensen is ook een belangrijk aandachtsveld. Er worden in het hele bisdom katholieke mannengroepen opgericht en ons team heeft vorig jaar een toerustingsprogramma geboden aan de vrouwen groepen.



Met ons team sluiten we ook dit jaar aan bij de voorbereidingen van het bisdom. Het jaar 2026 staat in het teken van de FAMILIE. Familie als hoeksteen van de samenleving. We hebben een speciaal FAMILIE programma samengesteld. In februari zijn we van start gegaan en deze workshops verlopen wederom zeer geanimeerd.

Erg leuk vinden ze het verhaal over de *Kleuren van de Regenboog*. Het verhaal is gebaseerd op het bijbel verhaal de Ark van Noach (genesis 9). Het gaat over het verbond van God met de mensen.

De zeven kleuren maken ruzie over hun betekenis en uniciteit. Elke kleur denkt dat zijn/haar kleur superieur is en belangrijker dan een andere kleur. Maar dan grijpt de donder en regen in en ze luisteren naar een stem (van God) die hen eraan herinnert dat elke kleur zijn sterke en zwakke kanten heeft. De kleuren worden opgeroepen om samen te werken. Zo kunnen ze samen een kleurrijke samenleving van hoop vormen.

Op de muren in de kerkruimte hebben we de zeven kleuren van de regenboog opgehangen en opgeschreven welke karaktereigenschappen elke kleur heeft. Ze krijgen vijf minuten om de kleur te kiezen die het best bij hun persoonlijkheid past. Al lachend en pratend gaan ze op zoek en overal ontstaan kleine groepjes. Als ze elkaar verteld hebben waarom die kleur bij hem/haar past gaan ze een stap verder. Op een blaadje schrijven ze vijf voordelen en vijf nadelen op die ze bij zichzelf zien in relatie tot hun gezin of parochie.



Dit onderdeel besluiten we met het benoemen van handvaten hoe we de negatieve kanten van onszelf kunnen verminderen en wat de les is van deze oefening. Een greep uit hun reacties: Probeer een balans te vinden tussen je sterke en zwakke kanten. Waardeer en respecteer iedereen zoals die is. Zie het talent dat iedereen heeft gekregen. God heeft zo de mogelijkheid geschapen om verschillend te mogen zijn. We zijn allemaal essentieel en nodig in de gemeenschap. Op deze interactieve manier heeft iedereen kleur bekend.



Vormselviering in Majevu 2024

Het gouden jubileumfeest van het bisdom Same wordt op 3 februari 2027 officieel gevierd in de kerk van Majevu. Ik ga elke zondag naar die -nog in aanbouw zijnde- kerk. Elk semester zamelen de kerkgangers geld in om cement of stenen te kopen. Het golfplaten dak is een schenking geweest van een NGO uit Duitsland. Nu zijn we bezig met de volgende stap: geld inzamelen voor de kerkramen. Zoals je ziet zijn er veel ramen. De begroting is geraamd op 60 miljoen Tzs (ruim € 22.000).

Wie wil mij helpen zodat ik een verticale rij ramen (€ 500) aan deze kerkgemeenschap kan schenken? Alvast bedankt.

Sponsor mee voor een kerkraam. Een donatie hiervoor kunt u doen op rekeningnummer NL72RABO 011 6166 444 t.n.v. Stichting Congregatie van de Heilige Geest **o.v.v. M.Beusmans Kerkraam**

Groeten uit Same, Marielle
15 April 2026